



Wijsheden verbinden

Jan Kortie (64, op de foto achter de piano), stembevrijder: 'Zingen en religie horen voor mij bij elkaar. Waar mensen samen zingen, raken ze het mysterie aan. Al zestien jaar zing ik maandelijks mantra's uit verschillende religieuze tradities in de Amsterdamse Amstelkerk. Er komen vaak honderden mensen op af. Ik word ook geregeld uitgenodigd op andere plekken in het land, zoals hier in het **Dominicanenklooster in Huissen**. In de kloosterkapel is letterlijk ruimte voor het hogere. We beginnen met "ohm" en eindigen met "amen". Daar tussenin zingen we mantra's op bijvoorbeeld hindoeïstische en joodse teksten, en ook wel liederen uit Taizé. De melodieën zijn eenvoudig en worden vaak ter plekke meerstemmig. Dat alles wordt afgewisseld met momenten van stilte. Een kerkdienst inspireert mij persoonlijk net zo goed als een Indiase mantra of een boeddhistisch ritueel. Ik breng graag verschillende tradities met gemeenschappelijke wijsheden bij elkaar. Het publiek is heel divers: sommigen komen voor het zingen en zijn huiverig voor de spirituele dimensie. Anderen voelen zich niet meer thuis in de kerk en zoeken naar nieuwe vormen van religieuze beleving. Weer anderen zijn lid van een religieuze gemeenschap. Ik doorbreek graag de onnatuurlijke splitsing tussen zangers en niet-zangers en tussen gelovigen en niet-gelovigen. Zingen is iets voor iedereen en volgens mij zijn wij spirituele wezens. We hebben immers allemaal vragen over het wonder van het bestaan. Een avond zingen doet veel mensen goed. Je kunt niet vol overgave zingen en je tegelijkertijd zorgen maken. "Ik voel me tien kilo lichter", zei iemand na afloop van deze bijeenkomst in Huissen.'
Kloosterhuissen.nl en Jankortie.nl
BEELD: DOLPH CANTRIJS
TEKST: FRIEDA PRUIM